

Bibeln som:
varnar





Varning

= att meddela om fara

Att varna (att meddela om en fara) är med
andra ord en god handling. Det är till och med
en kärleksgärning



Ps 19:8-13

”Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön”.

Exempel på vad Bibeln varnar för:

- Falska profeter och villoläraror.
- Synden och dess destruktiva kraft.
- Konsekvensen för den som förkastar Gud och därmed riskerar att gå förlorad.
- Vad som kommer att ske i den sista tiden.
- Följder av att leva med exempelvis oförlåtelse och bitterhet.

Rom 1:18-25

Ett liv utan kunskap om Gud

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.

De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen”.

”Gudlöshet (ogudaktighet) är att leva utan Gud, att anse Gud vara ingenting värd, att inte bry sig om att ha kunskap om Gud, inte söka gemenskap med Gud. Detta är en synd mot buden på lagens första tavla, och mot det stora budet om att älska Herren av all sin kraft och hela sin själ...

Ogudaktighet leder in i andlig okunskap, och denna ogudaktighet är en följd av hjärtats förhärdelse. För Gud har gett sig till känna i den naturliga gudsuppenbarelsen, både i skapelsen och i människans samvete. Det är en okunnighet som inte bottnar i ett intellektuellt tillkortakommande, utan är av moraliskt slag...

Vidare leder ogudaktighet till avgudadyrkan. Ytterst sätt är det demoniska makter som dyrkas och man gör djävulen till sin gud. Det mest allvarliga med avgudadyrkan är ändå inte att den är farlig, utan att den är syndig. Den kränker Gud och leder in människan under Guds vrede...

Paulus framställer synden som en rutschbana, där Guds vrede uppenbaras genom att han överlåter människorna åt deras egna synder, så att de faller djupare och djupare”... (Fotnot, Thoralf Gilbrant, Studiebibeln).

Sammanfattning

Gud varnar på grund av kärlek. Han varnar för det som är skadligt, så att det inte ska behöva drabba oss. Och det gör det inte om vi tar Guds varningar i Bibeln på allvar och följer hans råd.